

**Χαιρετισμός του κ. Ανδρέα Λουκά, Έπαρχου Κερύνειας,
στην εκδήλωση Θεοφάνεια Επαρχίας Κερύνειας 2016**

(Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016, 12 μ.,
Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσός)

Αισθάνομαι την ανάγκη να απευθύνω μήνυμα τιμής και εκτίμησης προς όλους τους Κερυνειώτες. Να απευθύνω επίσης μήνυμα αλληλεγγύης και να διαβεβαιώσω για τη σταθερή συστράτευση της πολιτείας, αλλά και όλων μας, στον αγώνα τους για διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαίων και των δικαιωμάτων τους.

Η τέλεση των Θεοφανείων της Επαρχίας Κερύνειας, που οργανώνεται από το σύνολο των θεσμών που εκπροσωπούν την Κερύνεια, την Μητρόπολη, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τα σωματεία και τον Ναυτικό Όμιλο, αντανakλά την ακατάλυτη επιθυμία, αλλά και την επίμονη και διαρκή προσπάθεια των Κερυνειωτών να επιστρέψουν στη σκλαβωμένη γη, στα μνημεία, στα ιερά και όσια της πόλης και της επαρχίας τους.

Εδώ και 41 χρόνια η Κερύνεια είναι στη συνείδηση του κυπριακού ελληνισμού συνώνυμη του αγώνα για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας και για την αποκατάσταση και τη διασφάλιση των δικαίων και των δικαιωμάτων μας.

Χρέος όλων μας είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για μια σωστή και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος που να αποκαθιστά τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων, περιλαμβανομένης και της άσκησης του δικαιώματος της επιστροφής. Η όποια λύση θα πρέπει να αναγνωρίζει το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Θέση της κυβέρνησης είναι πως οποιαδήποτε πρακτική διευθέτηση του προσφυγικού και του περιουσιακού θα πρέπει να είναι συμβατή με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με αυτές τις ξεκάθαρες θέσεις η ελληνοκυπριακή πλευρά και ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τους θερμούς χαιρετισμούς του οποίου θέλω να σας μεταφέρω, διαπραγματεύεται το Κυπριακό στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που έχει προετοιμαστεί ώστε να δημιουργεί προϋποθέσεις επιτυχίας.

Μετέχοντας στην συγκινητική αυτή εκδήλωση των Κερυνειωτών εύχομαι ευόδωση των πόθων και οραμάτων σας. Θέλω να τονίσω ότι βρίσκομαι εδώ για να σας μεταφέρω την επιθυμία και τη θέληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτούς τους δύσκολους καιρούς να πορευτούμε όλοι μαζί και ενωμένοι σε μια νέα εποχή.

Μία εποχή εθνικής συνεννόησης και κοινωνικής συναίνεσης. Είμαι σίγουρος πως όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και εύχομαι σύντομα.

Η φανέρωση της Τριαδικής Θεότητας, την στιγμή της Βάπτισης του Κυρίου είναι χαρακτηριστικά ιδιώματα της αγάπης και της ενότητας. Εύχομαι αυτά τα στοιχεία, συνοδευόμενα από τον άνωθεν φωτισμό, να οδηγήσουν την πατρίδα μας στην έξοδο από τα σημερινά αδιέξοδα και να πορευθεί στο μέλλον με αισιοδοξία.
